

Geachte leden van de bestuurscommissie,

Mijn naam is Vital van Looveren en ik woon aan het Oosterpark en ik ben de gelukkige bezitter van een tuin.

Maar driekwart van de bewoners in oost heeft geen tuin.

Voor hen zijn de parken de enige tuinen waar ze terecht kunnen voor rust en ontspanning.

Misschien bent u zelf de gelukkige bezitter van een tuin.

Hoe zou u het vinden als u bovenburen op een dag besluiten om uw tuin in gebruik te nemen.

Zij willen ook wel eens buiten een feestje vieren en vrienden uitnodigen.

Zij verzoeken u binnen te blijven en adviseren u zelfs om uw huis te verlaten, omdat ze voor nogal wat geluidsoverlast zullen zorgen.

Hoe zou u dat vinden?

Dus daarom geachte dames en heren, als u een besluit neemt over de parken in Amsterdam oost, denk dan eerst aan alle bewoners die geen tuin hebben.

Laat dus alle parken openbaar en altijd toegankelijk zijn.

Dat kan door alle parken altijd openbaar te laten zijn en geen afgesloten gebied.

Wij vertrouwen op uw gezond verstand. Stel ons niet weer teleur.

Wij wensen u veel wijsheid bij uw beraadslagingen en besluiten om de parken groen en rustig te houden en niet meer te verhuren voor evenementen.

Vital van Looveren

info@looveren.nl